

AMELAND

4 -11 MEI 2018



Reisverslag 1801A

Tendensvakantie op Ameland, Hollum.

Groepsaccommodatie: "de Suudwester"



Met wie waren we op reis:



de begeleiders:



Dag 1. vrijdag 4 mei

Het plan was om rond half 11 te vertrekken vanuit Arnhem. En dat lukte, Fred en Madely waren naar het kantoor van Tendens gekomen. De bagage werd ingeladen, de bus werd gecontroleerd, ook moest er nog een foto gemaakt worden voor het kantoor, want we waren de eerste reis van 2018. Met alle medewerkers van Tendens op de foto!! Leuk!!



En dan naar Zwolle om Wim op te halen, en daarna naar Holwerd. De boot was om 3 uur gereserveerd. We waren ruim op tijd. Guda en Yvonne waren er al en even later kwam Mieneke. Alle bagage moest weer uit de bus want eerst moest Guda moest er met haar rolstoel in.



Met wat passen en meten kregen we alles weer in de bus.





Toen hoorden we dat de boot een uur vertraging had.

Pas tegen 5 uur kwamen we aan bij ons vakantieadres.

Ons huis heette "Piggelmee".

Alles werd uit de bus naar het huis gebracht.

Maar dan is er eerst koffie, op het terras, lekker buiten. Het was prachtig weer.

Zelfs een 2^e kopje.



De koffers werden uitgepakt en de bedden opgemaakt.

Het werd al gauw etenstijd. Janny en Nel gingen aan de slag. Binnen niet al te lange tijd stond er een maaltijd op tafel.

Soep, stokbrood, kaasjes, salade en toast. Iedereen liet het zich goed smaken.



Intussen was het best laat geworden.
Iedereen was moe van de reis.
Toen nog een glaasje van het één of ander
en we gingen lekker slapen.



Dag 2. zaterdag 5 mei

Na een onrustig nachtje, alles was een beetje vreemd, zaten we om 9 uur aan tafel.
Het was nog steeds prachtig weer. Na het ontbijt gingen we lekker naar buiten naar het
terras, de parasol moest zelfs opgezet worden.

Het plan was om daarna een rondje met de bus te gaan rijden om het eiland te gaan
verkennen.

Bij Nes hebben we een poosje bij het strand gekeken. Er waren mensen in zee.

Brrr.....Dat was vast koud!!!!

Weer thuis hebben we geluncht. En een spelletje met een bal gespeeld.

Je moest proberen het flesje met water om te gooien.



Daarna zijn we naar het dorp gelopen om kaarten te kopen en misschien ook shoppen.
Fred scoort een portemonnee, zijn "oude" was echt aan vervanging toe. Wim kocht een
shirt en een pet van Ameland. En daarna trakteerde Guda ons op een drankje op een
terras. Weer thuis gaan Janny en Nel aan de gang voor de warme maaltijd.



Macaroni met tomatensaus, geraspte kaas en salade. Wat een pan vol!!

De pan ging bijna leeg, wat een eters!!



Daarna nog een lekker toetje!

Na het eten zijn we de gekochte kaarten gaan schrijven, dan nog een kopje koffie of thee en een drankje en het was weer bedtijd!

Dag 3. zondag 6 mei

Het weer was nog steeds fantastisch, wat boffen we toch.

's Morgens eerst wat rustig aan gedaan. Er moesten nog wel een paar boodschappen gedaan worden in het dorp.

Wim en Fred hadden wel zin in een wandelingetje met Nel naar de supermarkt, ze konden dan mooi helpen de boodschappen te dragen.

Daarna zijn we met de bus weggegaan. Eerst naar het Paardengraf in de duinen.



Een gedenksteen herinnert er aan, dat bijna 40 jaar geleden 8 paarden zijn verdronken bij een reddingsoperatie.

Wim, Fred, Janny en Nel zijn er heen gelopen, de anderen bleven in de bus, omdat het pad lastig was om met een rolstoel te rijden.

Toen naar het Maritiem Museum. Daar konden we de reddingsboot zien, ook bekeken we een film over hoe het gaat als de reddingsboot uitgaat.



Allemaal heel interessant. Wim kocht in het museum een prachtige plaat van de reddingsboot.



Aan de overkant van het museum was een IJssalon. Daar hebben we heerlijk op een bankje een ijsje gegeten. Het was ook zulk prachtig weer!!!





Thuisgekomen was het tijd voor koffie op ons terras.

's Avonds gingen we uit eten in het restaurant "De Griffel". Het restaurant was vroeger een schooltje geweest. Wat hebben we er lekker gegeten!!



Weer terug bij ons huis hebben we nog wat gedronken. Het glaasje advocaat met slagroom begint 's avonds al een gewoonte te worden, zelfs Fred weet er wel raad mee. Mieneke pakte een glas met een lepeltje, met andere woorden: Ik lust wel een advocaatje.



Dag 4. maandag 7 mei

Het plan was om 's middags met een huifkar een rondrit te gaan maken. Om half 2 reed de huifkar voor. De koetsier heette Theo net als onze begeleider. Theo reed Guda over speciale planken de huifkar in.



Maar Guda wilde liever op de bank zitten. De koetsier Theo maakte voor ons een mooie tocht met de paarden Victoria en Hanna. We gingen over het strand, door de duinen, langs de vuurtoren, door het bos en door het dorp. Het werd een heerlijke rit.



Fred mocht op de bok zitten naast Theo, de koetsier.



Toen we weer terug waren, hebben we de paarden geaaid en zijn we met elkaar op de foto gegaan met de paarden.



Natuurlijk zijn we daarna op ons terras gaan zitten. Daar hebben we wat gedronken en er waren chippies.

Wie het leuk vond, mocht over onze huifkartocht tekenen of iets schrijven.

Daarna mocht iedereen erover vertellen.





Theo ging intussen pannenkoeken bakken, We merkten dat hij dat vaker had gedaan.



Hij had zelfs zijn eigen pannenkoekenpan van thuis meegebracht.

Hij bakte gewone, maar ook met spek en met appel en kaas.

Het was smullen!!

Na het eten van de pannenkoeken lusten we ook nog wel een toetje.

Vanillevla, chocoladevla, yoghurt met of zonder slagroom, het ging er in als.....

Daarna wilden we wel een ommetje maken. Het was een heerlijke avond.

Achter het huis zijn we het landweggetje afgelopen, wat zagen we veel schapen met lammetjes!!

Thuisgekomen nog een drankje en het was weer tijd om naar bed te gaan, want morgen moeten we heel vroeg op.



Dag 5. dinsdag 8 mei

We moesten vroeg opstaan. We gingen met de Robbenboot naar de zeehonden kijken en die vertrok om half 11.

Voor die tijd moesten we nog veel doen om op tijd te zijn. Mooi op tijd kwamen we bij de boot aan.



Op de boot was voor ons een prachtige plek gereserveerd. De boot kon vertrekken. We kregen koffie en heerlijke appeltaart



En na een half uurtje zagen we de eerste zeehonden. Ze lagen heerlijk op een zandbank in de zon.



Er werden foto's gemaakt en met de verrekijker konden we ze nog beter zien. Wat was het leuk !! En het waren er zoveel!!



We konden Terschelling zien liggen en ook zagen we de vuurtoren en de kerk.



Toen we weer terug waren in de haven mochten Fred, Wim en Theo van de kapitein in de stuurhut kijken.

Fred en Wim gingen op de foto met de pet op.

Met de bus zijn we daarna naar Nes gegaan, een bakje kibbeling bij de visboer wilde iedereen wel. Lekker op een bankje.



Er werd ook nog gewinkeld. Guda wilde wel een boekje over Ameland, Mieneke kocht een mok van Ameland. Yvonne wilde een andere keer iets kopen en Madely ook en Fred kocht kralen.

Teruggekomen bij ons huis hebben we op het terras wat gedronken met een chippie. Het was heerlijk onder de parasol.

Met het avondeten aten we een gehaktbal (een hele grote!!) met aardappeltjes, worteltjes, sperziebonen en broccoli. Heerlijk!!

Maar de maaltijd was nog niet afgelopen, als toetje kregen we ijs met aardbeien en slagroom. Wat een verwennerij!!



En toen gingen de beentjes van de vloer.
Wat had iedereen een plezier.



Fred en Wim gingen los op de skelter.
Dan nog een kopje koffie en een drankje.
Moe, maar voldaan zochten we onze bedjes weer op.

Dag 6. woensdag 9 mei

We mochten uitslapen, maar nee hoor, de eersten waren om half acht al weer uit bed. Na de koffie gingen we weer naar Nes. Er moest nog gewinkeld worden.



Guda wilde wel een mooi T-shirt van Ameland en een sleutelhanger. Madely kocht een hoedje en koek om bij haar in het huis te trakteren. Yvonne wilde wel net zo'n boek als Guda over Ameland, ze



kocht ook nog 2 mokken en een boekenstandaard, dat had Guda ook gekocht.

We gingen er ook nog op uit om het horloge van Mieneke te laten maken. En dat lukte.

En Mieneke was blij.

Daarna zijn we naar het strand gegaan, Bij het standpaviljoen "Sjoerd" hebben we wat gedronken.



Op een bankje, met uitzicht op zee hebben we ons brood opgegeten.

Intussen gingen Theo en Fred naar de zee. Ze wilden wel eens weten, hoe koud het zeewater was.

Stoer!!

(Alleen met de voeten in het water, hoor!)

Én met z'n allen op de foto met de zee op de achtergrond.



Weer thuis hebben we onder de parasol iets gedronken en Janny maakte fruit klaar, lekker!!

Het was nog steeds warm, dus dat smaakte wel.

Met het avondeten was het weer smullen. Kipsaté met pindasaus, rijst en koosalade. En weer een lekker toetje: vanillevla, chocoladevla, yoghurt met slagroom en nog wat overgebleven aardbeien.

Daarna hebben we met elkaar gezongen.



En dan nog een drankje en het was weer bedtijd.

Dag 7. donderdag 10 mei.

Onze laatste vakantiedag.

De bakker bracht een grote taart. Theo trakteert, wat een verrassing!!

Nou, dat smaakte wel bij de koffie.





Daarna zijn we gaan tekenen en kleuren. Er werden prachtige mandala's gekleurd!!



Theo maakte bij de lunch heerlijke boerenomelet.
Het weer was een beetje anders dan de voorgaande dagen, de zon zagen we niet en het was een stuk kouder. Ja, de jas moest aan, dat waren we niet gewend.



In de loop van de middag gingen we naar Nes, naar het Natuurmuseum. Daar zagen we veel opgezette vogels en andere dieren. Bij een opgezette beer zijn we met elkaar op de foto gegaan.

Ook zagen we het skelet van een bultrugwalvis en een potvis.



Toen naar de Pizzeria, daar zouden we gaan eten.



We aten allemaal een lekkere pizza's, Guda had liever een vissalade en daarna was er ook nog een lekker ijsje.



Overdag hadden we de koffers al gepakt, want morgen gaan we weer naar huis. Onder het genot van een kopje koffie werden de vakantieherinneringen uitgedeeld. Iedereen kon iets vertellen over de vakantie. En dan nog een laatste drankje en dan naar bed, morgen moeten we vroeg op.

Dag 8. vrijdag 11 mei

Inderdaad héééééééél vroeg op, want we moeten de met de boot van half 10 mee. We waren allemaal op tijd aan tafel. Dorine van “de Suudwester” was zo aardig om te helpen met de steunkousen. En zo waren we op tijd bij de boot.

In Holwerd was de taxi er voor Guda en Yvonne.

Mieneke werd weer opgehaald door Hans.

Daarna reden we met de bus naar Zwolle om Wim thuis te brengen.

Madely en Fred gingen mee naar het Tendenskantoor in Arnhem.

Zij zouden daar opgehaald worden.

En toen was onze **Ameland vakantie** voorbij.

Fred, Madely, Guda, Mieneke, Yvonne en Wim, we hebben een heel fijne week met elkaar gehad, misschien tot ziens op zaterdag 3 november op de reüniedag, of bij een andere reis.



Dorine van “de Suudwester”

Hartelijke groet van Janny, Theo en Nel.

(dit reisverslag heeft Nel gemaakt met hulp van Guda)



Nog een paar laatste foto's:

